

FOLKESAGN

Midt im mellem Sjælland, Falster og Møn ligger den lille ø Bogø. På den har i fordums tid været to store skove, Østerskov og Vesterskov, af hvilken kun ringe spor er tilbage.

Om disse to skove går et gammelt sagn.
Den sidste konge i Vallidsø, Vaaelse på Falster,
var Kong Hans. Han påførte engang kongen af Bogø
krig, sejlede om natten derhen og lagde sig med
sin flåde lige uden for et slot, hvoraf man endnu
seer ruinerne, som kaldes Hofgården.

Da nu kongen af Boggø lukkede sit sovekammervindue op og så den fjendtlige flåde udenfor, bad han om fred, men i samme stund spændte kong Hans sin bue og skød ham en pil dybt ind i brystet.

Da bad dronningen af Boggø om stilstand, medens hun begrov sin herre, og kong Hans gik endog selv i land og fulgte kongens lig til jorden.

Dronningen indbød ham til slottet, og der uddad hun sig af ham at måtte beholde øen så længe, indtil den sæd, hun ville udså, var blevet fuldmoden.

Også dette inderømmede kong Hans og sejlede derpå tilbage til Falster. Men den snilde dronning lagde agern og bog i jorden, og deraf opvoksede to skove næste år sejlede kong Hans fra Falster; men da han fik at vide, hvilken slags sæd dronningen havde udsæt, blev han sit løfte tro og vendte tilbage til Falster. Da dronningen døde, blev hendes søn herre over øen.



AKTIVITETSKAUFENDE FOR FØRSTE HALVÅR 1995

7. MARTS KL. 19.30 ÅRSMØDE.
Lilli Aalborg har lovet at komme til
Årsmødet, hvor hun vil fortælle om
Bogø's historie.
Historien er en lille forberedelse til
sommerturnen.

25. maj (Kristi Himmelfartsdag)
SOMMERTUR.
Turen går til Bogø, hvor vi mødes ved
forsamlingshuset kl. 13:00.
Nærmere information vil fremgå af
daqspressen.

Til begge arrangementer medbringes kaffe.

Følgende har medvirket til denne folder:
Birgit Stennicke, Torsten Garnæs, Rosa Olsen,
Poul Dehn & Carsten Højholt.