

Jensens Minde, Langø

Blandet de mange former for arkivalier, som Langebæk arkiv modtager har vi denne beretning, modtaget fra Odense

Acton Friis beskriver i storværket "De Danske Øer" om rejsen til Langø, at "den sydligste gård bærer det bramfri navn Jensen Minde, som ikke er set sikreste signalement. (Hvilken af alle Jensener?)". Hvilken jeg her vil løfte sløret før.

Min Oldefar Niels Claudius Christiansen, lærer i Udby, skriver i et brev i 1906 om en slægtning Regitze Fredericke Strøyer. Født 30. marts 1823 og siden gift med Jens Jensen på Langø. Regitze var datter af skovfoged i Langebæk skov, Jørgen Christopher Hansen Strøyer. Han havde fået sin stilling gennem "den gale kammerherre" Beringskjold på Rønnebæksholm for tro tjeneste som tjener. Skovfogeden, som sikkert har været nidkær i sin bestilling, kom ulykkelig af dage. Efter et overfald af en krybskytte døde han 1 time efter, at hans søn Jørgen Jørgensen Strøyer blev født den 17. marts 1827, en begivenhed som præsten syntes burde indføres i kirkebogen.

Hvordan enken Maren Hemmingsdatter side klarede sig, har jeg ikke undersøgt, men datteren blev 5. november 1841 i en alder af 18 år viet til den 7 år ældre Jens Jensen på Langø. Mon ikke de har mødtes på anløbsstedet ved Petersværft. Som må have været der, og som man sejlede sine produkter over til. Vi er her mere end 80 år før, at man opførte dæmningen til øen. Jens Jensen var Barnefødt på gården på Langø 5 februar 1916. Hans Far Jens Nielsen og Karen Knudsdatter, ejere af gården ved hans fødsel. Den blev senere overtaget af Jes og Regitze.

Jens og Regitze fik 3 børn på Langø, nemlig Jens Jensen, født 23. august 1844, Ellen Marie Jensdatter, født 13. april 1848 og endelig Jørgen Christian Jensen, født 25 oktober 1853. Der var hele tiden tre tjenestefolk til hjælp foruden en aftægtskone og på et tidspunkt en norsk lærerinde.

Regitze døde i Stege 21. september 1863, altså kun 40 år gammel. Hvad der skete med enkemanden og børnene har jeg ikke undersøgt, men i folketællingen 1870 er der anført en ny ejer af gården, nemlig Morten Jacobsen født i Stensby og ane Christoffersen født i sognet. Om det er dem, der har opkaldt gården efter den gamle ejer ved jeg ikke, men tanken er tiltalende.

*S. Stroyer Andersen, Odense*