

Digtsamling af Isak Dall.

Arkivet er kommet i besiddelse af en digtsamling udgivet i 1927 og som indeholder en række vers og sange af den digter, forfatter m.m.m. som i sin tid boede og gav navn til vejen og området ved Langebæk Hallen, og hvor i sin tid huset med tilnavnet "Dalls Varehus" lå placeret.

Han skriver i sit forord til digtsamlingen bl.a. (lidt forkortet) :

"Skoven er fyldt med Toner og Lyde. Fuglenes Sang, Bækkens Rislen, regnens Dryp fra Bladende, Stormenes Sus i Trætoppene o.m.a.

Efter således at have lyttet til de mange, mange Toner fra den Skov, i hvis Nærhed jeg bor, har jeg en Tid efter anden faaet Lyst til at sende Tonerne videre ud i Verden, og da jeg med Glæde har erfaret, at mine Toner (Digte) er trængt langt uden for den Egn, hvor jeg bor og færdes, vil jeg nu forsøge at udgive mine Digte i et samlet Hele i Haab om, at disse "Toner" maa trænge saa vidt ud i Verden som vel muligt.

Stensved 1927

Isak Dall

Et eksempel:

Hvor Gaasetaarnet hæver
sig sig støt og stolt mod Sky
og Sagn og Saga svæver om Volmers gamle By,
hvor stolte Skuder gynger,
nær skovomkranset Bred,
der ligger havomslynget
det skønne Oringe.

Og endnu et:

Skaanningevænge

(En skov i nærheden af Stensved Station)

Jeg hørte i Dag, at Lærken sang
herude ved Skaanningevænge,
og følte det straks, som en Vinter lang,
ved Trillernes Slag fik Ende.
Jeg drømte mig ind i en smilende Vaar
og fatted' om Lyrens Streng
mens Nordvinden legede med mit Haar –
herude ved Skaanningevænge.

Ja Vaaren ligger bag Vintren' gemt
og kommer, naar Solkongen byder.
Og Hjertet kan blive saa sælsomt stemt,
Naar Lærke-Stroferne lyder.
Det er, som det svinder, det knugende Graa,
Der martrede mig saa længe.
- De varsler for mig en Himmel blaa
med Sol over Skaanningevænge.

Ja, ring kun du lille Vintergæk,
Og syng kun Smaalærker der oppe.
Saa ringer og synger I Vint'ren væk
Og – Sol over Bøgetoppe.
Bag Kyndelmisse jeg skimter en Vaar
Med Sol over Mark og Enge.
Saa ranker jeg Ryggen, mens jeg gaar
Og nynner ved Skaanningevænge.